

Zeerslag

Schrijfoefeningen bij Wiegelied

[Je leest het gedicht hier](#)

1. Opening

Welk woord of welk zinsdeel in dit gedicht raakt iets in je aan? Schrijf dit woord of zinsdeel over en vul het aan met 3 eigen regels. Die hoeven niets met het gedicht te maken te hebben.

2. Of is het een lied?

*en nu je op bent, neuriën onze monden
een gebed*

of is het een lied?

- Welke klanken horen voor jou bij troosten en wiegen? Schrijf er enkele op. Geen woorden dus maar klanken.
- Maak nu van die klanken woorden in een niet bestaande taal. Maak er regels van met veel herhaling en rijm: een klein wiegelied.
- Kijk nu of je het wiegelied kunt vertalen naar het Nederlands.

3. Hoe je in onze handen ligt

*Hoe je in onze handen ligt.
Eerst stijg je op, dan dwarrel je
in tegenstrijdigheden neer.*

Kijk eens naar je handen. Wat hebben ze allemaal gedaan? Mooie dingen, moeilijke dingen, praktische dingen. Je schrijfblad is vast te klein om dat allemaal op te schrijven. Dat hoeft ook niet. Schrijf gewoon een ode aan je handen. Mooi om dingen uit te vergroten en met tegenstellingen te werken.

Zeerslag

4. Dan dwarrel je

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Schrijf een minipreek of minitoespraak waarin je deze woorden uit Genesis op jouw manier betekenis geeft.

5. Van waarde

Welke teksten hebben deze oefeningen jou gebracht? Kijk er nog eens naar. Welk woord of welk zinsdeel is het meest waardevol of het meest verrassend? Schrijf dit woord of zinsdeel over en vul het aan met 3 regels tekst.

Gebruik en bronvermelding

Met dit materiaal laat ik zien dat poëzie uitnodigt tot lezen én tot schrijven. Ik wens je veel plezier met de oefeningen. Gebruik je de gedichten en oefeningen in workshops of lessen, zorg dan voor vermelding van de bron. Wil je gedichten of oefeningen overnemen op websites of in gedrukt materiaal, neem dan contact met me op.

© Monica Boschman – info@monicaboschman.nl - www.monicaboschman.nl

Zeerslag (2018), Monica Boschman, Poëziefonds Open, Uitgeverij U2pi, Den Haag

Schrijf oefeningen bij de gedichten uit Zeerslag (2021), Monica Boschman, www.monicaboschman.nl